



AL QALAM INFO 3

29 maart 2019

As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,

Voor in de agenda

Woensdag 3 april:	schoolvoetbal jongens
Woensdag 10 april:	schoolvoetbal meisjes
Vrijdag 12 april:	Koningsspelen
Dinsdag 16 april:	Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 19 april:	15.00/15.15 start meivakantie

Kijkmiddag

Het was vanmiddag weer een geslaagde middag. Er waren gezellig veel ouders die met hun kind een geldtasje kwamen versieren. Er zijn echt prachtige kunstwerken ontstaan. Leuk dat u er allemaal was.

De kijkmiddag was vanwege de Week van het Geld. We doen mee aan deze week omdat het erg belangrijk is dat kinderen de waarde van geld leren. Kinderen kunnen dat alleen maar leren als ze echt om mogen leren gaan met geld. Daarom is het belangrijk om uw kind zakgeld te geven.

Een aantal tips:

1. De leeftijd waarop u kunt beginnen met het geven van zakgeld is ongeveer 6 jaar.
2. Geef het geld contant.
3. Zorg voor regelmaat, bijvoorbeeld elke week op zaterdag.
4. Maak afspraken met uw kind over wat het wel en niet mag doen van het zakgeld.
5. Laat kinderen sparen voor iets dat ze graag willen.
6. Op = op.
7. Bedenk hoeveel zakgeld u geeft:

Richtlijn bedrag zakgeld per week

5 jaar	0,50 Euro
6 jaar	1,00 tot 1,40 Euro
7 jaar	1,00 tot 2,00 Euro
8 jaar	1,00 tot 2,00 Euro
9 jaar	1,10 tot 2,00 Euro
10 jaar	2,00 tot 2,30 Euro
11 jaar	2,00 tot 2,30 Euro
12 jaar	2,30 tot 3,00 Euro

Bron: Nibud Kinderonderzoek 2018

Schoolvoetbal

Onze jongens en meiden van de groepen 7 en 8 doen dit jaar weer mee met schoolvoetbal. De jongens spelen op woensdag 3 april op de velden van Olympia en de meisjes op woensdag 10 april op de velden van SV Gouda. Ze spelen tussen 13.30 uur en 16.30 uur.

Het is leuk als onze teams worden aangemoedigd door ouders en leerlingen.

Gouds museum

Vorige week heeft u ook al iets kunnen lezen over de bezoeken van de kleutergroepen aan het Gouds Museum. Dit keer een verhaal van de kinderen uit groep 1/2f.

Hoe ziet de wereld eruit door een gekleurde bril? Onze kleuters weten dit nu want zij hebben brillen in verschillende kleuren op mogen zetten in het Gouds Museum.

De les werd gegeven door echte schilders, ze droegen witte overalls. De schilders wilden eens een keer iets anders schilderen dan een muur, zoals bijvoorbeeld een schilderij.

Er hing zelfs een schilderij aan het plafond die eerst niet werd gezien. Want wie verwacht dat nu? De kinderen mochten op de grond gaan liggen en toen zagen ze het!

Dit soort excursies zijn alleen mogelijk met de hulp van ouders. We zijn erg blij dat de kleutergroepen allemaal hebben kunnen gaan en er voldoende ouders waren om te helpen. Helaas gebeurt het een enkele keer dat een uitje niet door kan gaan vanwege onvoldoende begeleiders. Als er een beroep op u gedaan wordt door de leerkracht of klassenouder, is het echt heel fijn als u probeert tijd en ruimte te maken om te helpen.

Verteller over de Tweede Wereldoorlog

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 7 geluisterd naar een verteller. Deze mevrouw kwam vertellen over de Tweede Wereldoorlog die zij heeft meegemaakt als kind.

Sami uit groep 7a vertelt:

Er kwam een mevrouw vertellen.

Ze woonde in 1940 in Den Helder. Op een dag hoorde ze opeens een bom en er werd verteld dat er Duitsers kwamen. Haar vader werkte in de haven, daar maakte ze zich erg veel zorgen over. Haar gezin vluchtte naar hun opa. Die woonde op een boerderij. De hele familie was daar, ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Daar viel toen ook weer een bom, precies op de schuur. Gelukkig niet op de boerderij. Toen moesten ze weer vluchten en mochten ze van de Duitsers niet terug naar Den Helder. Ze hadden maar een klein beetje eten. Ze sliepen in een hooiberg.

De mevrouw vertelde ook dat er wel 146 bommen zijn gevallen op Den Helder.

Ik vond het verhaal erg spannend. Ook had ze veel spullen mee van vroeger, zoals sokken en wanten uit die periode. Dat vond ik heel bijzonder. Ik heb hiervan geleerd dat ik zuinig moet zijn met eten en dat we niet zomaar ruzie moeten maken, want ruzie kan uitlopen in oorlog.